

## Min mormors slægt

Af de 4 omtalte slægter på siden her er min mormors den der generelt kommer fra de ringeste kår. Her er udgangspunktet Østfyn. De 2 herreder Bjerger og Aasum. På min mormors fars side sognet Aasum og min mormors side længere østpå i sognet Revninge.

Min mormor er selv født i Rynkeby Sogn, som 6 ud af en søskendeflok på 9 hvoraf de 8 blev voksne. Hun var datter af husmand Johan Kristiansen som selv var født i Aasum som søn af en husmand Christian Christiansen og Ane Marie Frederiksdatter.

Christian var søn af Kristian Hansen, en gårdmandssøn som giftede sig med en enke og derved overtog gården "Lille Lundsgård" i Lunden tæt på Aasum. Ane Marie var datter af Frederik Andersen, som døde da hun var 13 år, og Anne Marie Christensen, senere kaldet Marie Frederiks efter sin afdøde mand. Marie Frederiks, som kom fra Brændekilde, kom efter sin mands død på fattiggården, fik 2 børn mere udenfor ægteskab, gift igen og igen på fattiggården hvor hun døde i 1887. Hun er omtalt i Svend Frederiksen bog om Aasum sogns historie pga. at hun fik lov til at beholde sine børn hos sig efter sin mands død og ikke som skik og brug at de kom på omgang blandt sognets gårde og at hun på grund af som enke at få børn uden for ægteskab samtidig med at hun var på fattiggården. Hun havde kontroverser med den stedlige præst Martin Wad. Der kan læses mere om dette i fattigprotokollerne for Aasum og Seden sogn, som skulle befinde sig på Odense lokalhistoriske bibliotek.

Hendes mor var født i Bovense sogn. Datter af en tjenestepige, Maren Larsdatter og tjenestekarl Jacob Christensen på godset Lundsgaard ved Kerteminde. De var fra henholdsvis Revninge og Måle og oppe i årene da de fik deres eneste barn. De blev gift en årrække senere og kom til at bo i Rynkeby, hvor han en blev røgter. Han døde på Rynkeby Hospital i 1895, mens hustruen først døde i 1913 som alderdomsstøttet enke.

Tjenestepigen Maren Larsdatter var datter af Lars Madsen og Johanne Mortensdatter. Begge fra Revninge sogn og som boede det meste af tiden i løbet af deres ægteskab på hustruens brors gård. De fik mange børn hvoraf Maren var den yngste. Johanne døde i 1855 og Lars kom på aftægt ved en dater og svigersøn på Munkebo mark hvor han døde i 1869.

Jacob Christensen var søn af en husmand i Måle på Hindsholm, Christen Jacobsen og hustru Birte Marie Clausdatter. Han døde tidligt og hans mor måtte gifte sig igen og ham og hans storebror fik derved en halv søster.

Min mormors far døde da hun var 12 år og hun kom ud til noget familie for at aflaste moderen. I 1923 blev hun gift med min morfar og sammen var de på forskellige gårde fodermester og malkekone. Krisen i landbruget i 1932 fik dem som så mange andre til byen. Hvor hun blev hjemmegående hustru. Hun fik 10 børn men kun 3 nåede voksenstadiet, blev enke i 1944 og døde efter kort tids

sygdom på OUH i 1979.